



O FADO DO POETA

DOOR ANIR WITT

EEN SPELLETJE VOOR SCHOOLMEISJES,
EEN ADEMTOCHT VOOR MUZENZONEN.
ONSchULD VERLIEST ZIJN INNOCENTIE
ZODRA HET BEWEZEN MOET WORDEN.



O FADO DO POETA

TRÊS VEZES

AZUL

ES MINHA QUERIDA

FAÇA SEIS

COR DA LARANJA

ADORO TE MUITO

MAIS UM VEZ; DEZ

VERDE

NÃO SOFRES ME, NÃO

A ÚLTIMA VEZ

VERMELHO

... OH! MEU CORAÇÃO CHORA

CHORA

CHORA

FADO VAN DE DICHTER

DRIEMAAL

BLAUW

JE BENT M'N LIEFJE

DOE ZES

ORANJE

IK AANBID JE

NOGMAALS; TIEN

GROEN

DOE ME GEEN PIJN

DE LAATSTE KEER

ROOD

... OH! MIJN HART HUILT

HUILT

HUILT







© ARTE NO PENDOR
WWW.ARTENOPENDOR.EU
FOTOGRAFIE EN TEKST: ANIR WITT
VORMGEVING: TONY BOISO
JUNI 2013